

Voorwoord

Het is officieel lente. Wanneer ik nu (begin mei) uit mijn raam kijk, herken ik het seizoen niet direct. Van april weet ik dat deze 'doet wat 'ie wil', maar van de maand mei had ik toch wat beters verwacht.

Het is zo mooi de seizoenen zien veranderen. Ik heb zeven jaar in Australië gewoond. Het merendeel van de dagen waren daar warm tot bloedheet. Het andere deel was iets minder warm en voornamelijk nat. Dat was dan het regenseizoen. Daar heb ik echt de Hollandse verandering van seizoen leren waarderen. Zelfs de overgang van de zomer naar het stormachtige van de herfst heeft voor mij iets magisch.

Verandering. Je weet het te omarmen of je vermijdt het liever. Toch ontkom je er niet geheel aan. Dat leer je wel met het ouder worden.

Zo is deze uitgave van Meerwende Nieuws wellicht één van de laatste uitgaven in deze vorm. Met een heel team zijn we namelijk al een poosje bezig met de voorbereidingen van Zorg-TV.

Met Zorg-TV kan elke bewoner alle nodige informatie en ook leuke berichten op de eigen tv bekijken. Bij de receptie hangt nu ook een tv-scherm waar zo af en toe korte filmpjes 'Uit de oude doos' te zien zijn. Dit zijn korte filmfragmenten van de jaren 1940 tot 1980. Heeft u het al gezien? En herkent u een aantal van deze bijzondere momenten? Ook zal het mogelijk zijn om de diensten vanuit de kapel via de eigen tv op de kamer te bekijken.

Wat dacht u van buienradar en weerberichten? Het wordt allemaal aangeboden via Zorg-TV. Dan hoop ik persoonlijk wel, voor u allemaal en voor mezelf, dat de weerberichten binnenkort een stuk positiever zijn. Laat de échte lente maar beginnen!

Esther de Wit

Communicatieadviseur

Nieuws van de Cliënten- en Familieraad



waarover spraken zij.....

Inmiddels maak ik een paar jaar deel uit van de Cliënten en Familieraad(CFR) en ervaar het belang hiervan voor de bewoners van De Meerwende als zeer gewenst. Niet alleen als klankbord voor het management maar vooral ook als platform waar de raad in alle vrijheid van gedachten kan wisselen over de ervaringen van bewoners met de zorg en het wonen in dit zorgcentrum.

Onderwerpen als schoonmaak, maaltijden, de was en verzorging, wat dit laatste voor velen van zeer uiteenlopend aard kan zijn, vragen regelmatig om wisselende aandacht. Het spreekuur van vroeger dat onlangs met succes is gewijzigd in 'Ronde Tafel Gesprekken' zorgt ervoor dat de CFR een goede en juiste indruk krijgt van hoe bewoners de zorg en wonen ervaren. Veel bewoners vinden het ook vooral een prettige manier om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over het wonen en de geboden zorg in De Meerwende.



Ook zien we door ons vrijwilligerswerk wel eens punten waarvan we vinden dat die anders en/of wellicht ook beter zouden kunnen. Al deze ervaringen worden besproken in het maandelijks CFR overleg met het management die juist graag over dergelijke zaken wordt geïnformeerd.

Mijn persoonlijke ervaring als lid van de CFR en als vrijwilliger in de huiskamer de Meerkoet is, dat onder de huidige omstandigheden De Meerwende uitstekende huisvesting levert en dat goede zorg wordt geboden door lieve mensen.

Wat we natuurlijk ook zien is dat bezuinigingen van overheidszijde ertoe heeft geleid dat er meer specifieke zorg wordt verlangd voor een steeds groter wordende groep bewoners die hierom vraagt. Dat niet altijd aan alle wensen kan worden voldaan ligt voor een belangrijk deel aan het niet kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel.



Maar gelukkig kunnen we ons vasthouden aan 'Panta Rhei', de filosofische uitspraak van de Griekse wijsgeer Heraclitus (540 j v Chr.) en betekent dat 'alles in onze samenleving continue aan verandering onderhevig is', met andere woorden "wat vandaag niet kan, kan morgen wellicht wel".



Stef Stock

Lente

Er groeien bloemen in het gras,
geel en rood en paar
En kijk, daar groeit een orchidee,
die bloemen zijn heel schaars.



Ik ruik de warmte in de lucht,
het is een fijn gevoel.
De dagen worden langer,
weet jij wat ik bedoel?

Het leukste van de lente is
de kleurige gezelligheid.
De zomer breekt nog lang niet aan,
dat duurt een hele tijd.

De vogels vliegen af en aan,
ze zijn bezig met een nest.
Ze moeten zorgen voor hun eitjes,
moeder natuur die doet de rest.





Meerzorgnieuws



Het is weer voorjaar en dat is goed te merken. We hebben inmiddels al weer wat prachtige dagen achter de rug. Maar zoals elk voorjaar hebben we in de maand april ook wel wat frisse dagen en soms ook wel eens wat sneeuw. Maar het is wel erg fijn dat we dat in Nederland hebben want naast de zon heeft de natuur ook behoefte aan wat regen.

Na een kleine afwezigheid is Marijke vanaf deze maand weer actief in de binnentuin en zal zij PG-bewoners ophalen om plaats te nemen achter de videofiets of achter de braintrainer. Zij zal deze activiteit aanbieden aan de bewoners van de Meerzorg op de donderdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur.



Op de mooie warme dagen konden de bewoners weer volop in de tuin zitten en genieten van de zonnestralen op hun gezicht.

We mogen ons gelukkig prijzen met een paar wandelvrijwilligers die op de dinsdagochtend met een aantal bewoners gaan wandelen. De ene keer gaat de rit naar het dorp en wordt er een kopje koffie gedronken met wat lekkers, de andere keer wordt naar de kinderboerderij gelopen .

Gelukkig is het pad naar de kinderboerderij weer goed begaanbaar dus er zullen zeker meerdere ritjes daar naartoe gemaakt worden in de aankomende maanden.

Afgelopen maanden is De Meerwende-bus al op pad geweest met de Meezorg-bewoners richting de Keukenhof en het Strand Langervelderslag waar de bewoners op de strandrups konden stappen om een tochtje over het strand te maken. Na het strandritje werd er geluncht voordat de bus weer huiswaarts reed.

“Het is lentefeest” 6-7-8-9 Mei op de Meezorgafdeling



In week 19 hebben we een speciale Lenteweek ingelast voor de Meezorg en we noemen deze week “Het is Lentefeest”.

We hebben een speciaal weekprogramma gemaakt en hopen natuurlijk op een mooie en een gezellige week.

In juni hebben we een speciale dag op het programma. Dan zal er met zoveel mogelijk bewoners van de Meezorg een dagje naar zorgboerderij Innerart gemaakt worden. U wordt daarover te zijner tijd nog geïnformeerd.



Er zijn inmiddels al weer wat fietsritjes gemaakt op de duofiets. De bewoners genieten daar ontzettend van. Maar laatst was er een bewoonster die wat moeite had met het leeftijdsverschil van haar en de vrijwilliger. Want wat zullen de mensen uit het dorp wel niet denken als ze zien dat ze met een jongere man op pad is. De hele rit maakte zij zich daar enigszins “druk” om. Ondertussen genoot ze wel van de rit maar toen de vrijwilliger even stopte om te zeggen waar hij woonde zei mevrouw vlug: “rij maar snel door voordat je vrouw ons ziet”.

De vrijwilligers geven zelf ook aan dat ze het erg leuk vinden om met onze bewoners te fietsen dus is het eigenlijk een win-win situatie.

In maart hebben we de familiemiddag op huiskamer Boterbloem gehouden en daar kwamen veel familieleden op af. Eerdaags volgen de familiemiddagen voor de volgende huiskamers Chrysant, Dahlia en de Edelweiss. Uitnodigingen zullen daarvoor verstuurd worden dus u hoort daar nog van.

Elke laatste woensdag van de maand komt Marijke klaverjassen met een groepje bewoners. Elke keer is dat een hele gezellige activiteit waar wordt gekaart en ondertussen is er tijd voor een grapje en een heerlijk slagroomsoesje.





Het Paasfeest is laatst gevierd met een paasviering in de kapel en een paasbrunch. De kinderen van de peuterspeelzaal kwamen onze bewoners een bezoek brengen en hadden een zelfgemaakt papieren ei voor hen geknutseld.



We doen ons best om zoveel mogelijk de wekelijkse activiteiten aan te bieden zoals het bewegen op muziek, snoezelen, geheugentraining, muziektherapie, gebruik van de cradle (interactief zorginstrument), het piano-koffieconcert op de vrijdagochtend etc.

We zijn ontzettend blij met de hulp die wij krijgen van een aantal vaste Meerzorg-vrijwilligers, maar we kunnen altijd nog actieve vrijwilligers gebruiken.





Voor alle huiskamers is er een beweegbox aangeschaft met allerlei spullen die gebruikt kunnen worden voor het bewegen aan tafel. In de maand mei gaan de bewoners voor de laatste keer naar het zwembad voordat de vakantie begint voor de CIOS studenten die dit allemaal mogelijk maakten. In het najaar zal er naar alle waarschijnlijkheid weer gezwommen kunnen worden.

Medewerker Welzijn Irma Hogers en het hele team!

Maandagenda's

De maandagenda's worden niet meer vermeld in het Meerwende Nieuws.

U ontvangt wekelijks het groene kapelnieuws in uw brievenbus waar ook de weekagenda in staat.

Zo heeft u altijd de meest recente agenda met activiteiten voor de komende week.





Kattenkwaad



De verhalen in de vorige edities van het Meerwende Nieuws “Weet je nog wel oudje” zijn wel afgesloten, maar gaven mij toch nog het idee dat er over vroeger nog heel veel valt te schrijven.

Ik kwam op het idee toen ik een groepje jongeren bezig zag met het aanrichten van vernielingen op het nieuwe “Groene plein” van de wijk Quatrebras in Badhoevedorp. Het groepje van 5 à 6 jongens van 7 tot 12 jaar zag ik bezig met een muurtje stuk te trappen en iets verder enkele pas geplaatste struiken uit de grond te trekken. Stenen gooiend liepen zij verder en ik probeerde hen aan te spreken. Mijn benadering werkte kennelijk want zij “vluchtten” niet verder.

Omdat ik zei dat ik alleen even wilde praten, bleven zij staan. Juist deze voorzichtige manier had ik gekozen omdat ik anders mogelijk het risico zou lopen dat de ruiten van mijn huis in de aangrenzende straat zouden worden ingegoooid uit rancune.

Uitgelegd dat zij veel werk teniet deden en dat alles betaald werd door belastinggeld, dat mede door hun ouders moest worden betaald, bleek dat zij dat enigszins begrepen. Eén van de jongens vroeg nog of ik van plan was om hen te “verlinken”, waarvoor ik hem gerust stelde. Zij bleken daarna wel te willen luisteren en te praten. Op mijn vraag of zij hun streek aan hun ouders durfden te vertellen kwam een volmondig “nee, natuurlijk niet”.

Ik heb de jongens daarna enkele kwajongensstreken uit mijn jeugd verteld waarop zowaar werd gelachen. Het ijs leek te zijn gebroken. Ik heb niet teveel verteld want dat zou hen nog op verkeerde gedachten kunnen brengen. Al vertellende besepte ik dat ik zelf ook niet een van de braafste was geweest. Ik probeerde hen duidelijk te maken dat kwajongensstreken altijd zullen blijven bestaan, maar dat vernielen meestal geld gaat kosten en dan krijgt het de naam van vandalisme. Eén van de jongens zei: “je lijkt mijn vader wel”. Kort daarna gingen we met een “high five” uiteen.

Enkele dagen daarna ontmoette ik de grootste raddraaier van hen in het dorp en hij groette mij vriendelijk, hetgeen toch enige voldoening gaf.





Ik schreef al dat ik ook wel streken had uitgehaald, zoals belletje trekken, pijltjes blazen door openstaande ramen, fruit plukken uit boomgaarden enz. Ook een aardappel in de autoknalpijp stoppen en als de chauffeur dan flink gas gaf



vloog de aardappel meters ver weg en werd ook soms wel iemand achter de auto geraakt.

Zout- en pepervaatjes van opschrift verwisselen. Alleen kattenkwaad maar geen vernieling.



Eén streek herinner ik mij waarvan de uitvoering een grensgeval kan worden genoemd, echter zonder echte schade. Op oudejaarsavond hadden wij (een groep van ca. 8 jongens) een oude benzinepomp van een opslagplaats weggehaald, schoongeveegd en neergezet voor de preekstoel van de nabijgelegen kerk. Dat was nog een hele klus. Tijdens dat vervoer hadden we al veel pret en ook de dag erna nog want toen sprak het hele dorp erover.

De dorpsagent was een strenge diender en sprak ons aan en hij vroeg mij (met een knipoog) “daar was jij zeker niet bij hè?”. Volmondig zei ik “nee”.

Iedereen zal wel eens zo'n grensgeval hebben uitgespookt, maar ik heb wel de indruk dat de grens tussen kattenkwaad en vandalisme tegenwoordig wel vaker wordt overschreden.

*Je bent een kwajongen
zo is er niet één
zei dikwijls mijn moeder
waar moet dat toch heen
je kousen vol gaten
je broek is weer stuk
dat je vader niet thuis is
dat is je geluk!*

Guus de meeuw

IJmuiden, wie kent deze plaats niet? De plaats waar momenteel de grootste sluis van de wereld wordt gebouwd. Prachtig om te zien wat de mens toch eigenlijk kan. Elke dag rij ik er langs en aanschouw ik de bedrijvigheid en ik kan er dan ook geen genoeg van krijgen.

Het is ook de plaats waar de prachtige cruiseschepen aanmeren vol met toeristen die met bussen naar Amsterdam, de Keukenhof, de Zaanse schans,



Zandvoort, etc. etc. worden gebracht. Ook gistermiddag kwam er weer z'n prachtig schip aanvaren. Het lijkt wel een drijvend flatgebouw, zó groot. De kapitein manoeuvreerde met groot gemak het schip alsof hij met een roeiboortje aanmeerde. Ik merk dat ik het met bewondering aanschouw. Het is een prachtig gezicht en sinds kort mogen wij, als plaats IJmuiden, meer van dit soort grote schepen verwelkomen.

Maar zoals overal kent IJmuiden ook iets minder mooie kanten. Denk dan aan Tata Steel en meeuwen. Tata Steel zal men wel begrijpen. Dit kan overlast verzorgen, maar ja, het zorgt ook voor werk, het hoort bij IJmuiden. Maar meeuwen? Ongemak? Wie heeft het niet ooit meegemaakt dat tijdens het eten van een lekker vissie in Zandvoort je beroofd werd van je vis door een meeuw? De meeuw wordt steeds brutaler, maar ja, wij als mens dringen ons ook steeds meer op aan de natuur. Het is hun territorium. De meeuwen horen bij IJmuiden, net zoals ze horen in Zandvoort, Katwijk aan zee, Noordwijk en noem maar op. De meeuw is een prachtig beest en ook nu weer aanschouw ik achter ons huis een mooi tafereel. Een grote meeuw is op zoek naar takjes om zijn nest klaar te maken voor de komende broei-periode. Hij is drukdoende en ik verbaas mij wat hij kennelijk meent te kunnen gebruiken. Het zijn goede ouders die hun jongen, als deze



eenmaal zijn uitgebroed, met grote overgave verdedigen. Terwijl ik naar de meeuw kijk bedenk ik wat het eigenlijk een mooie vogel is.

Maar ik begrijp ook dat er mensen zijn die het niet zo hebben op de meeuwen. De meeuwen vallen je aan als je te dicht bij hun jongen komt. Ik zie en ik begrijp de ergernis van mijn buurtgenoten als zij weer eens een meeuw in duikvlucht op zich af zien komen. Er is zelfs sprake geweest van een meldpunt “overlast meeuwen”.



Terwijl ik weer naar buiten kijk en de meeuw zo druk bezig zie vraag ik mijzelf af; heb ik er last van? Nee eigenlijk niet, het is een prachtig beest en het is maar een korte periode, deze overlast van de meeuwen, ik stel mij daar op in. Ik hou er rekening mee dat de meeuwen mij als indringer en bedreiging kunnen zien. Ik geniet van de herrie, die de meeuwen voorafgaand aan de broedperiode maken. Het klinkt dan als een oorverdovend geluid en er zijn mensen die hier niet van kunnen slapen, maar ik geniet ervan. Ze krijsen alsof het een lieve lust is en ik vraag mij dan wel eens af wat ze dan tegen elkaar zeggen of roepen. En als dan eenmaal de jongen groot genoeg zijn om voorzichtig het nest te verlaten, is het vaak een aandoenlijk gezicht. Het zijn eigenlijk grijze dikke vogeltjes die nog niet kunnen vliegen. Ze lopen dan onwennig heen en weer onder het wakend oog van de vader en de moeder, die niet schromen om je te “waarschuwen”.



Het zijn echt mooie vogels, zo ook Guus. Guus de meeuw heeft zijn eigen



rubriekje op een facebookpagina, van de ferrymaatschappij DFDS Nederland. Hij verwelkomt de schepen, en als een DFDS schip

naar New Castle vertrekt, vliegt hij ook wel eens een stukje mee. Of hij gaat op bezoek bij zijn neef, hij gaat dan met vakantie.

Leuk en onlosmakelijk verbonden met IJmuiden.

Bibliotheek De Meerwende



Wij verzorgen naar wens uw boeken,
tijdschriften en luisterboeken!

**Wij zijn elke zaterdag geopend
van 10.00 tot 13.00 uur
(locatie: restaurant)**

Kunt u ons niet zelfstandig bezoeken, dan halen wij u graag op.
We kunnen ook met de boeken naar u toe komen.
U kunt hiervoor een bericht achterlaten bij de receptie.

U bent van harte welkom!!!
De koffie staat voor u klaar.



a

alzheimer café

Alzheimer Café Badhoevedorp

Thema: Mantelzorgers en mensen met dementie aan het woord!
Waar loop je tegenaan als mantelzorger?

Hoe laat: De zaal is open vanaf 19.00 uur
Het programma begint om 19.30 uur
en eindigt om 21.00 uur
(Toegang is gratis)

Wanneer: Donderdag 13 juni 2019

Waar: Zorgcentrum De Meerwende,
Kamerlingh Onneslaan 131,
1171 AE Badhoevedorp

De onmisbare mantelzorger



Attentie: Parkeerbeleid De Meerwende!

Hierbij verzoeken wij u om alleen te parkeren op de daarvoor aangegeven parkeervakken. A.u.b. **niet** parkeren op de plekken van de Wijkzorg, Invalideplekken en Artsenplek. En **ook** niet op de stoepen. De bewoners kunnen hier dan niet lopen en de bestrating verzakt hierdoor.



Ook niet bij de keuken achter De Meerwende parkeren. Hier moeten onze leveranciers kunnen lossen en laden.

Nogmaals, **alleen in de parkeervakken!**

Kunt u geen plek vinden rijd dan naar de overkant, in de woonwijk is altijd wel een plekje.

Bedankt voor uw medewerking!



Even terugkijken...

5 april "Borrel & Babel" genietend van
'Matinee Musicale Dansant' van de Stijldansclub.



Met z'n allen de dansvloer op!



25 april een prachtig optreden van het koor Route 66
onder leiding van Rob van Dijk.

Dodenherdenking 4 mei 2019



Dhr. van Munster en
mevr. Bouwknecht
vertellen tijdens de
herdenkingsdienst
hun getuigenissen.



De gerbera's worden opgehaald bij de
bewoners in de kapel. Hier werden boeketten
van gemaakt om deze 's avonds bij het
Verzetsmonument in Badhoevedorp neer te
leggen.





De heer Richter, mevr. van Munster en mevr. Houweling leggen namens de bewoners van De Meerwende de boeketten neer bij het Verzetsmonument in Badhoevedorp



Onze mooie Paas- en lente entree



100 jaar !

14-04-1919 / 14-04-2019



Op maandag 15 april vierde mevrouw Imanuel haar **100^{ste}** verjaardag
met de komst van de Burgemeester Onno Hoes!

Bedankt voor de felicitaties en bloemen in verband met mijn 100^{ste} verjaardag!

Lieve familie, vrienden, bewoners en belangstellenden.

Langs deze weg wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor de felicitaties, mooie bloemen en cadeaus. Bedankt voor jullie warmte en liefde.

Ik voelde mij echt jarig!!!

Jacqueline Juliëtte Imanuel

14 april 1919



En we gingen met het busje naar...

In maart 2019 zijn er met de bus zeven ritten gemaakt met de bewoners.

Allereerst op **1 maart** een tochtje langs de Westeinde plassen. Onderweg kwamen we idyllische plaatsen tegen met bijzondere namen als: Vrouwentroost, Kudelstaart, Bilderdam, Vriezeloop om uiteindelijk bij Burgerveen aan de andere kant van de plas een palinkje te eten bij Eveleens. Smullen dus.....



Daarna was er op **8 maart** voor de sportievelingen weer ZWEMMEN in de Sporthoeve met een lekkere kop warme chocolademelk toe.



Op **14 maart** gingen we naar Amsterdam om met rederij 'The Blue Boat Company' een tocht te varen door de Amsterdamse grachten. Heerlijk genieten, want Amsterdam is ook vanaf het water schitterend!



22 maart was er een uitstapje gepland naar het Historisch Museum in Cruquius....maar het museum was die middag gesloten.

Toen zijn we naar zorgmanege Stal Starro uitgeweken en hebben daar, in een heerlijk maart-zonnetje, genoten van koffie met appeltaart en slagroom.

Ook niet verkeerd...



29 maart naar de Keukenhof, die was een paar dagen daarvoor geopend en wij gingen met een groepje bewoners genieten van de velden met prachtige kleuren. De tulpen, de narcissen, de blauw druifjes en nog veel meer schitterende bloemen in lange lanen lieten zich van hun mooiste kant bewonderen. Het is voorjaar!!!!

Op **30 maart** gingen we 's avonds naar het dorpshuis De Vluchthaven in Lijnden om te genieten van een leuke toneelavond gevolgd door een bingo waar enkelen van ons een prijsje mee naar huis namen.



Tot binnenkort weer in de bus!!!

Dick van Rooijen

Bewoners vakantieweek

Van maandag 26 augustus t/m vrijdag 30 augustus vindt er weer een vakantieweek plaats voor de bewoners van de Somatiek (Lijnden, Leeghwater, Cruquius). Nadere informatie volgt nog, maar u kunt deze datum vast noteren in uw agenda.

BUSJE KOMT ZO?





**UITNODIGING voor een BORRELMIDDAG
in Wijk Ontmoeting Centrum "DE BINNENTUIN"
van Zorgcentrum De Meerwende**



**Borrelmiddag
Op vrijdag 7 juni 2019**



Een ieder is welkom van 14.30 uur – 16.30 uur.

Het Wijk Ontmoetingscentrum zorgt voor een lekker hapje
en uw drankje is voor eigen rekening.



**Graag tot ziens in Wijk Ontmoeting Centrum
"De Binnentuin" van Zorgcentrum De Meerwende!**

Adres:
Kamerlingh Onneslaan 131
Badhoevedorp



Van de kok uit de keuken ...



Het aspergemenu voor de bewoners is op
dinsdag 14 mei in het restaurant.



Witte asperges zijn het meest arbeidsintensief om te verbouwen.

Iedere stengel wordt met de hand geplukt zodra het topje ervan boven de aarde uitsteekt. Plukkers graven voorzichtig rondom de wortelstokken tot een diepte van 22 centimeter en knippen nabij de stam af.

Nadat de stengels zijn uitgegraven, worden ze direct in een donkere kist geplaatst.

Dit wordt

Vreemd genoeg
roze van kleur.



gedaan om ervoor te zorgen dat
worden de stengels die aan zo
Helaas is er momenteel geen m



JAARMARKT BADHOEVEDORP
op zaterdag 1 JUNI 2019
10.00 - 17.00 uur

**Komt u ook bij de kraam van
De Meerwende kijken?**



De markt is gesitueerd rond de winkels van Badhoevedorp.



In Memoriam



Mw. C.J.M. Bouwhuis-Kuijkhoven	15-08-1934 ✧ 28-03-2019
Mw. A.H. Choufoer-Kramers	21-11-1929 ✧ 04-04-1019
Mw. J.G. van der Oord-Verrips	05-07-1928 ✧ 20-04-2019
Mw. E.P.M. Schut	04-06-1935 ✧ 27-04-2019

Oud vrijwilligster

Mw. V.M. Houweling-Verheijen	20-05-1933 ✧ 17-03-2019
------------------------------	-------------------------



Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe,
namens directie, medewerkers en vrijwilligers
van De Meerwende.



Coördineren vrijwilligers

Verkoop in De Meerwende winkel

Koffie zetten met Kerst, Pasen en andere hoogtijdagen

Oliebollen verkopen

Koffie schenken voor bewoners en familie

Bewoners halen en brengen bij activiteiten en kerkdienst

Bewoners begeleiden naar het ziekenhuis

's Avonds nog even langs gaan bij bewoners

Na activiteiten 's middags nog even borrelen met bewoners, de kroeg was open,

Mw. Gijzenberg en met haar nog meer bewoners, zitten nog na te genieten met een wijntje

Als ik al deze activiteiten opnoem, dan schiet er maar één vrijwilliger in gedachten

VRONI HOUWELING

Vroni was er altijd. Als je een beroep op haar deed, zei ze nooit nee.

Dit vrijwilligerswerk begon al in de oude Meerwende, toen haar schoonouders in De Meerwende woonden. Vroni en Arie kwamen wonen in een bungalow op het terrein.

De nieuwe Meerwende werd gebouwd en Vroni en Arie kwamen wonen in een aanbouw appartement. Toen was het helemaal raak. Vroni kon binnendoor in het grote huis komen om de bewoners te ondersteunen.

Waar De Meerwende zeker van geluk mocht spreken, is dat Vroni met Arie is getrouwd en dat die het goed vond dat Vroni altijd voor De Meerwende klaar stond.

Vroni was DE vrijwilligster, maar Arie de stille kracht daarachter.

Vroni kreeg in 2000 heel terecht het beeldje voor vrijwilligster van het jaar, waar ze heel trots op was.

Ook kreeg Vroni door initiatief vanuit het personeel heel terecht op 30 april 2009 uit handen van de burgemeester een Koninklijke onderscheiding, want ook door het personeel werd ze op handen gedragen.

Als we spreken van een gouden vrijwilligster, dan was Vroni die.

Als er een activiteit werd georganiseerd, dan zorgde Vroni voor genoeg vrijwilligers en ook die zeiden nooit nee tegen Vroni.

Toch moet ik ook bekennen dat Vroni niet altijd heel gemakkelijk was. Met eten en hapjes had ze haar voorkeuren, maar haar contact met het keukenpersoneel was zo goed, dat er voor Vroni altijd wel wat lekkers was. En een stukje kaas ging er altijd wel in.

Ja en nu zijn we hier met elkaar om samen in gedachten afscheid van Vroni te nemen. Ze had al afscheid genomen om actief vrijwilliger te zijn. Maar nu is het VRONI-TIJDPERK echt voorbij.

Vroni blijft zeker met De Meerwende verbonden, als DE gouden vrijwilligster.

Arie, ik wil jou, en ik denk dat ik voor veel personeel spreek die met Vroni gewerkt hebben, bedanken dat je jouw VRONI met ons hebt willen delen. We wensen je heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Vroni, bedankt voor alles!

Adela Hogenhout
(oud medewerkster)



Vaste Prik



Sandra Laske, de pedicure, is er elke maandag en dinsdag.

Ineke Bosse is onze pedicure voor de diabetische bewoners.



Ria, onze kapster, vindt u op woensdag en donderdag in de kapsalon. Ria maakt een vervolgspraak met u. U kunt ook zelf een afspraak maken via de receptie.



De herenkapster komt één keer in de 5 á 7 weken op zaterdag. Bij de receptie kunt u een afspraak maken.



De bibliotheek komt de boeken van de bewoners omruilen op maandag 27 mei en op maandag 24 juni.



Onze tandprotheticus aan huis is Peter Teijmant. U kunt zelf met hem een afspraak maken of via de verzorging.



Het winkeltje/brasserie is open van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.30 uur. Op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en op zondag van 10.00 uur tot 13.00 uur.



Onze opticien aan huis is
Marcel van Wonderen. U kunt zelf
met hem een afspraak maken
of via de verzorging.



Beter Horen komt op de volgende
dinsdagen van 10.00 uur tot 11.00 uur
in De Meerwende. Dinsdag 14 mei en
28 mei en op dinsdag 11 juni en 25 juni.



Onze podotherapeut komt aan huis op
afspraak. Deze kunt u via de Huisartsen-
praktijk maken of via de verzorging.



Wij feliciteren alle bewoners, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers
die in de maanden mei en juni jarig zijn.

Iedereen een hele fijne dag gewenst!

Van de redactie:



Wij wensen iedereen fijne Pinksterdagen!!

Postzegels



Eén van onze bewoners heeft te kennen gegeven dat hij postzegels spaart uit de landen: Nederland (alleen bijzondere), Polen, Hongarije, Roemenië, Indonesië (voormalig Ned. Indië), Nederlandse Antillen en Suriname.

Heeft u misschien van deze landen nog postzegels liggen en wilt u ze schenken, dan kunt u deze in een envelop stoppen, ter attentie van de heer van Munster en in zijn brievenbus van appartement nummer 314 leggen.

Alvast heel hartelijk dank hiervoor.

Woordzoeker - verjaardagspuzzel

Streep de woorden weg en vind de oplossing!

G	G	E	F	E	K	A	A	R	S	E	N
F	E	E	S	T	F	A	M	I	L	I	E
S	K	Z	V	R	I	E	N	D	J	E	S
C	A	D	E	A	U	T	J	E	S	L	I
H	A	B	A	L	L	O	N	N	E	N	C
M	R	S	P	E	L	L	E	T	J	E	S
I	T	V	E	R	S	I	E	R	I	N	G
N	J	I	S	L	I	N	G	E	R	S	T
K	E	E	F	E	E	S	T	H	O	E	D
E	K	O	E	K	H	A	P	P	E	N	E
N	T	R	A	K	T	E	R	E	N	I	R
D	V	L	A	G	G	E	T	J	E	S	D

BALLONNEN
CADEAUTJES
FAMILIE
FEEST
FEESTHOED
GEZELLIGHEID
KAARSEN
KAARTJE
KOEKHAPPEN
SCHMINKEN
SLINGERS
SPELLETJES
TRAKTEREN
VERSIERING
VLAGGETJES
VRIENDJES

Welk woord vormt de overgebleven letters?

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Stichting vrienden van de bewoners van "De Meerstede" en "De Meerwende"



Op 1 mei 1985 is bovengenoemde stichting onder de naam van: Stichting vrienden van de bewoners van de Meerstede en de Meerwende opgericht.

Doel van de stichting is: Aanvullen op hetgeen vanuit de pensioengelden wordt geboden, het leefklimaat voor de bewoners van de bejaardentehuizen "De Meerstede" en "De Meerwende" te verhogen, door het bieden van faciliteiten gericht op fysiek en geestelijk functioneren, het organiseren van activiteiten van recreatieve of culturele aard, dan wel het aankleden van gezamenlijke ruimten en tuin van het tehuis.

Waar wordt uw geld voor gebruikt?

Met het geld dat voor "De Meerstede" en "De Meerwende" is geworven, zijn al veel goede dingen gebeurd. Hieronder een paar voorbeelden om een indruk te geven.

- Koningsboom ter herinnering kroonwisseling 2013
- Donatie duofiets "De Meerwende"
- Aandacht d.m.v. traktatie of activiteit op de ouderen dag 2013 & 2014
- Donatie t.b.v. de aanschaf van de rolstoelbus 2015
- Optreden Shantykoor Vijfhuizen 2016 MW en 2017 MS
- Kerststal 2017 MW

Het lijken misschien kleine dingen, maar het zijn juist deze kleine extra's die het leven van een bewoner in De Meerstede en De Meerwende veraangenamen.

Het bestuur van de stichting vrienden van de bewoners van De Meerstede en De Meerwende :

Voorzitter > Adela Hogenhout (oud-medewerker van "De Meerwende")

Secretaresse > Haddie van der Wal (medewerker van "De Meerstede")

Penningmeester > Tineke Meirmans (dochter van cliënt "De Meerstede")

Lia Redeker (medewerker van "De Meerstede")

Carla Alderden (medewerker van "De Meerwende")



Uw bijdrage: Iedere gift, groot of klein, is van harte welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL62 RABO 035.96.36.527, t.n.v. Stichting Vrienden. Omdat de giften voor beide huizen, apart worden ingeboekt aan u de vraag om te vermelden voor welk zorgcentrum uw gift van toepassing is.

Wat te doen bij een klacht?

Hoewel alle medewerkers van Zorgcentra Meerlanden zich continu inspannen om de zorg- en dienstverlening naar ieders tevredenheid uit te voeren, kan het natuurlijk toch vóórkomen dat u ontevreden bent. Problemen of klachten dienen in eerste instantie besproken te worden met de veroorzaker ervan. U kunt hiervoor eventueel hulp inroepen van zijn/haar leidinggevende.

Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt of u dit niet kan of wil, kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Bij deze vertrouwenspersoon kunt u terecht voor raad en steun, opvang, begeleiding en bemiddeling bij een klacht over ongewenst gedrag en onprettige situaties. De vertrouwenspersoon van Zorgcentra Meerlanden is, Sabine van Pelt te bereiken via:

telefoonnr.: 0251- 212202
e-mail: sabine.van.pelt@facit.nl
adres: Parlevinkerstraat 25
1951 AA Velsen-Noord

Indien bemiddeling met desbetreffend persoon, zijn/haar leidinggevende en/of de vertrouwenspersoon niet naar uw tevredenheid verlopen is, kunt u een formele klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Zorgcentra Meerlanden. U kunt het klachtenformulier opsturen naar:

“klachtencommissie voor cliënten” t.a.v. de ambtelijk secretaris,
p/a Kamerlingh Onneslaan 131, 1171 AE Badhoevedorp

Meer informatie over de vertrouwenspersoon/ klachtencommissie, evenals een klachtenformulier kunt u terug vinden in uw informatiemap.



(Advertentietekst Dinkgreve Advies)

*(advertentietekst Uitvaartzorg
De Meer)*

*(advertentietekst Van der Stelt)
Zorgmiddelen en homeservice*

*Bewoners, personeelsleden,
vrijwilligers en familieleden,
kunnen kopij inleveren voor
het volgende nummer van
juli-augustus 2019 vóór
21 juni bij de receptie.*

*Als u nog ideeën of suggesties
heeft voor de redactie van het
Meerwende Nieuws zijn
deze van harte welkom.*

*Indien mogelijk kunt u de
kopij via de mail in lettertype
palatino 14 versturen naar:*

*MeerwendeNieuws
@Zorgcentra-Meerlanden.nl*

(advertentie beter horen)