

Geestelijke verzorging

In De Meerstede

... al een poosje of nog maar net.

Uzelf of uw vader, moeder, ...

In deze folder vindt u wat wij, geestelijk verzorgers van De Meerstede, voor u willen betekenen.



Geestelijke verzorging

- Geestelijke verzorging biedt zorg op het gebied van zingeving en levensbeschouwing
- Geestelijke verzorging is voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging of levensbeschouwing
- Geestelijke verzorging biedt een luisterend oor, een vertrouwelijk gesprek, rituelen en vieringen

Vieringen, diensten en herdenkingen

In De Meerstede is er iedere zondag om 10.00 uur een rooms-katholieke woord- en communieviering. Deze wordt verzorgd door een geestelijk verzorger of een andere geestelijke. Een paar keer per jaar is er een eucharistieviering, die wordt verzorgd door de plaatselijke pastoors. Tevens wordt er een paar keer per jaar een oecumenische viering gehouden door de beide geestelijk verzorgers. Natuurlijk ook met Pasen en Kerst.

Daarnaast is er op 2 november een herdenkingsbijeenkomst. Tijdens deze dienst worden de overleden bewoners herdacht. Familieleden van overleden bewoners worden hiervoor ook uitgenodigd.



U bent van harte welkom bij onze vieringen

Individuele gesprekken

De geestelijk verzorgers zijn ook beschikbaar als u behoefte heeft aan een luisterend oor. Dit mag over van alles gaan: zorgen, geloofsvragen, levensvragen, zingeving, herinneringen of gedachtes. Een gesprek met de geestelijk verzorger is altijd in vertrouwen.

Afscheid en ziekenzegen

U kunt onze geestelijk verzorgers benaderen op het moment dat er behoefte is aan een afscheidsritueel. Er kunnen bestaande rituelen aangeboden worden zoals een (zieken)zegen of een gebed. Er kan ook een persoonlijk ritueel afgestemd worden. Wanneer behoefte is aan een formeel sacrament, kan er een priester of predikant benaderd worden.

Uitvaart

Rond een overlijden kunt u onze geestelijk verzorger benaderen voor het verzorgen van een uitvaart. Dit kan een kerkelijke uitvaart zijn of een aantal persoonlijk afgestemde rituelen. Daarnaast is het mogelijk om een afscheidsdienst te houden in de kapel van De Meerstede.

Vieren aan tafel

Om de drie weken is er een kleine viering voor de bewoners van Soestdijk, 't Loo, Drakensteyn en Eikenhorst. Rondom de tafel wordt er uit de Bijbel gelezen, gebeden en gezongen.



Bijbelse Tuin

In het voor- en najaar wordt er een rondleiding door de Bijbelse Tuin van de H. Joannes de Doper parochie te Hoofddorp georganiseerd. De data zijn te vinden in de activiteitenagenda.



Bier & Spiritualiteit

Een paar keer per jaar is er 'Bier & Spiritualiteit'. Aan de hand van een abdijbier wordt er gesproken en gediscussieerd over de geschiedenis en spiritualiteit van desbetreffende kloosterorde. Tijdens dit moment worden diverse biertjes uitgeprobeerd.

Contact met de geestelijk verzorgers:



Bernadette Dullens (rooms-katholiek)

 b.dullens@zorgcentra-meerlanden.nl

 06 5250 0473

Mario Boelen (protestants)

 m.boelen@zorgcentra-meerlanden.nl

 06 5190 3576

Zorgcentrum De Meerstede

Burgemeester Pabstlaan 260
2131 XW Hoofddorp