

**MEERWENDE *KAPEL* NIEUWS**

## OVERZICHT KERKDIENTEN

**Zaterdag 2 november 2024****19.00 uur**

Thema

Voorgangers

Muzikale omlijsting

**Tweede herdenkingsbijeenkomst  
voor overleden huisgenoten**Afscheid is niet het einde,  
herinneringen blijven bestaan...H. Angenent, J. Heijma, A. van Wijk  
en M. van Zoelen

Harpiste Mariska Pool

Bij de tweede herdenkingsbijeenkomst noemen we de namen van de mensen die vanaf half april tot 20 oktober 2024 gestorven zijn. Een bijeenkomst met muziek, gedichten en symbolen (kaarsen en rozen) om onze dierbare overledenen te gedenken, los van kerkelijke gezindte of religie.

De nabestaanden van onze overleden huisgenoten zullen een ereplaats in de kapel krijgen. Maar u bent ook van harte welkom om samen een moment stil te staan bij degene die er niet meer is; voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Aansluitend is er koffie en thee en gelegenheid tot napraten in het oude restaurant.

**Zondag 3 november 2024 31<sup>e</sup> Zondag door het jaar****Woord- en Communieviering****10.30 uur****Ook livestream te volgen op kanaal 991**

Voorganger

Pastor M. van Zoelen

**Collecte**

De collecte van zondag 3 november, de eerste zondag van de maand, is bestemd voor het onderhoud van onze kapel en voor het pastoraat.

**Gebedsintenties:** Pater Loek Seeboldt o.carm

Mien Rensen-Schrama

Janny Kooijman-van der Laan

**Lezingen van zondag 3 november: Deuteronomium 6, 2-6 en  
Marcus 12, 28b-34**

Kun je de boodschap van Jezus samenvatten? Zondag horen we dat de Schriftgeleerden Jezus proberen daartoe te verleiden met hun vraag 'Wat is het allerbelangrijkste dat in de Bijbel staat?' Jezus heeft natuurlijk direct een antwoord, maar verrassend genoeg zijn de Schriftgeleerden en Jezus het dit keer volkomen met elkaar eens.

Zondag denken we na over het antwoord van Jezus: God liefhebben met heel je hart, heel je verstand en in alles wat je doet. Hoe doen ze dat? En hoe laten ze eigenlijk zien dat ze om iemand geven? Want dat kan op veel manieren....

**Woensdag 6 november 2024****Meerzorgviering Sint Maarten met  
muzikale ondersteuning door  
accordeon duo: Joke accordeon en  
Emiel zang****10.30 uur**

Voorganger

**Ook livestream te volgen op kanaal 991**

Pastor M. van Zoelen

**Volgende week maandag 11 november**

Elf november is de dag  
dat mijn lichtje, dat mijn lichtje  
elf november is de dag  
dat mijn lichtje branden mag.