

MEERWENDE *KAPEL* NIEUWS

OVERZICHT KERKDIENTEN

Zondag 10 november 2024 H. Willibrord - 32^e Zondag door het jaar**Woord- en Communieviering****10.30 uur****Ook livestream te volgen op kanaal 991**

Voorganger

Pastor J. Engelen

Collecte: De opbrengst van de collecte van zondag 3 november is € 105,80. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan onze mooie kapel.

Gebedsintenties: Pater Loek Seeboldt o.carm

Wim Mulder

Nico Heemskerk

Johannes Heemskerk en Anna Heemskerk-Bunnik

Cor Oudshoorn en Corrie Oudshoorn-Kaptein

Lezingen van de zondag: Jesaja 52, 7-10 en Matteüs 28, 16-20

Op 7 november is de gedenkdag van de heilige Willibrord, de patroon van Nederland. In Nederland willen we daar uitdrukkelijk bij stil staan, daarom vieren we het vandaag, op de zondag na 7 november. Over Willibrord weten we weinig, maar feit is dat hij in het jaar 690 uit Midden-Engeland overgestoken is om de Lage Landen het geloof te brengen. Als je door ons land reist zie je nog de kerktorens boven elk dorp opstijgen. Willibrord heeft daartoe de eerste steen gelegd. Wanneer wij Willibrord gedenken, wat lezen we dan uit het Goede Boek? De eerste lezing komt uit Jesaja. Het verhaal begint daar vandaag beneden, in de oude stad Jerusalem. Op die plek komen drie dalen bijeen. Waar je ook naar kijkt, je moet je ogen opslaan. Terwijl het licht zich aankondigt achter de Olijfberg en Oost-Jerusalem ziet de profeet 'op de bergen de voeten van de bode, de engel die het goede nieuws brengt'. Hij ziet de voeten van de bode van het goede, de evangelist, de engel met het goede verhaal. Wat is dat goede verhaal? Dat goede verhaal luidt: God is 'heil, helen, genezen. Dromen van vrede.'

*Jan Engelen***Woensdag 13 november 2024****Meerzorg Samenzangviering****10.30 uur****Ook te volgen via livestream**

Voorgangers

J. Heijma en J. Tabak