

## **MEERWENDE *KAPEL* NIEUWS**

### OVERZICHT KERKDIENTEN

**Zondag 8 maart 2026**

**10.30 uur**

Voorganger

**Derde zondag van de Veertigdagentijd**

Woord- en Communieviering

**Ook livestream te volgen op kanaal 991**

Pastor M. van Zoelen

**Collecte:** De opbrengst van de collecte van zondag 1 maart was € 86,10. Allen hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan onze kapel.

**Gebedsintenties:** Wil van der Poel-de Boer

Wim Mulder

Hans Habers

Tinus Smit

Overleden ouders Smit-van Walsteijn

Overleden ouders Kelder-Regtien

**Lezingen van de zondag: Exodus 17, 3-7 en Johannes 4, 5-15**

Wij hoeven maar aan een kraantje te draaien en we hebben lopend water. Op veel plekken in de wereld is het zo niet. Er is gebrek aan water en vrouwen moeten een lange weg afleggen om bij een bron te komen. Vrouwen en kinderen zijn vaak de waterdragers. Water is een noodzakelijk element om te leven. Het boek Exodus brengt ons zondag het verhaal over gebrek aan water bij de Israëlieten tijdens hun tocht door de woestijn. In de bijbel is water een symbool van Gods genade, die eeuwig leven geeft. Het evangelie van Johannes leidt ons zondag naar de bron en vertelt een mooi ontmoetingsverhaal van Jezus met een Samaritaanse vrouw: Jezus die de bron is van levend water, water dat onmisbaar is voor zegen, rechtvaardigheid, geluk en goedheid.

**Woensdag 11 maart 2026**

**10.30 uur**

Voorganger

**Meerzorg Woord- en Communieviering**

**Ook te volgen via livestream**

Pastor M. van Zoelen