

MEERWENDE *KAPEL* NIEUWS

OVERZICHT KERKDIENTEN

In de nacht van **zaterdag 28 maart op zondag 29 maart** gaat zomertijd 2026 in, om 02:00 uur. De klok gaat dan een uur vóóruit (naar 03:00 uur). Dit betekent dat u die nacht een uurtje minder gaat slapen. Gelukkig krijgen we er een hoop extra daglicht voor terug!

**Zondag 29 maart 2026****Palmzondag****Woord- en Communieviering**

Palmwijding en uitdelen van de palmtakjes

10.30 uur**Ook livestream te volgen op kanaal 991**

Voorganger

Pastor M. van Zoelen

Gebedsintenties: Wil van der Poel-de Boer

Ans Langeslag - van den Oudenrijn

Jules Tabak

Lezingen van de zondag: Matteüs 21, 1-11 en 26,14-27, 66

Op Palmzondag worden na het lezen van het lijdensverhaal na de kerkdienst groene palmtakjes uitgereikt. Een heel jaar lang houdt dit takje de herinnering levend aan het geheim van de dood en het leven van Jezus.

Groen is de kleur van het leven: De winter met zijn stormen en kou heeft het niet kunnen winnen van dit takje. Het is groen gebleven. Het is in leven gebleven. Wij mensen zouden er een voorbeeld aan kunnen nemen: de moed niet verliezen - niet wanhopen - niemand buitensluiten, niet buigen voor het egoïsme van jezelf en anderen. Ons optrekken aan het voorbeeld van Jezus voor wie Jeruzalem warmliep. Zijn woorden noemde men: woorden om van te leven, men haalde er hoop, kracht, vertrouwen en zegen uit. Dit takje wordt u aangeboden. Dit takje van hoop. Neem zo'n takje aan en geef het ergens een plaatsje in uw appartement.

Woensdag 1 april 2026**10.30 uur**

m.m.v. koor 'Meerstemmen'

Voorganger

Tijdens deze feestelijke Paasviering wordt het verhaal van de Goede Week uit de bijbel verteld en hangen we daarbij samen telkens een symbool aan de Paastakken in de kapel.

Plechtige Paasviering Meerzorg**Ook livestream te volgen op kanaal 991**

o.l.v. J. Lang en pianist H. Geurtsen

Pastor M. van Zoelen

Op **Witte Donderdag, 2 april 2026, vanaf 14.30 uur**, vindt voor de eerste keer The Passion plaats in De Meerwende.

The Passion is de hervertelling van de laatste dagen uit het leven van Jezus. We kijken samen naar Bijbelse hoofdpersonen als Jezus, Maria enen horen bekende nummers van Nederlandse popartiesten die we mee mogen zingen. Alle bewoners worden door middel van een aangehechte brief uitgenodigd voor dit supermooie evenement. Kom kijken, luister en zing mee, en laat je raken!

Op Goede Vrijdag, 3 april 2026, herdenken we het lijden en sterven van Jezus. Het lijdensverhaal wordt aan de hand van staties verteld. In De Meerwende is dit jaar géén kruisweg met kruisverering.

Zaterdag 4 april 2026**19.00 uur**

Voorganger

m.m.v. Engelbewaarderskoor

Paaszaterdag of Stille Zaterdag**Plechtige Paaswake****Woord- en Communieviering****Ook livestream te volgen op kanaal 991**

Pastor M. van Zoelen

o.l.v. I. Peereboom en pianist J. Kuikman

Collecte**Vastenactie 2026 Bolivia****En Jezus zei: 'Geven jullie hen maar te eten'.**

Een bekende parabel, waarin Jezus de opdracht geeft, te delen van wat er is.

Gebedsintenties: Wil van der Poel-de Boer

Ans Langeslag – van den Oudenrijn

Kees Harte

Leny van Veen

Tinus Smit

Overleden ouders Smit-van Walsteijn

Overleden ouders Everaardt-Verbrugge

Overleden ouders van Roon en zoon Wim

Overleden ouders Noordermeer, Lea en Peter

Overleden ouders Kelder-Regtien

Overleden ouders Schreurs-Cappendijk

Pasen is een feest van hoop

Tijdens de Paaswake wordt een nieuwe Paaskaars aangestoken. Het licht van die kaars is een belangrijk symbool: het vertelt ons dat het nooit zo donker kan worden, of er zal licht zijn; dat het geweld nooit zo wreed kan zijn of er zal vrede zijn.

God geeft nieuwe hoop, Hij neemt onze wanhoop weg, we mogen ons vasthouden aan Zijn belofte. Alles wordt nieuw.

Vrede zij U.